

Vraag het aan Morya**Doe niet te veel en niet te weinig**

“Ga niet te veel doen want dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat God door jou leeft en dat God Zijn dingen doet met jou en met de medemens. Wanneer je tot handelen kan komen vanuit de energie van liefde, doe je de juiste dingen, de gepaste dingen. Dan doe je niet te veel voor de ander.

Want je moet de maat leren van de dingen. Liefde kent de maat. Liefde doet niet te veel en niet te weinig. Liefde put zich niet uit. Liefde vermoeit zich niet.

Liefde kan ook aanvaarden dat die ander iets doet, en ze doet de oproep aan die ander van: ‘wees jezelf, word jezelf, ga op jouw manier ook met liefde om zodat er een uitwisseling is van energie.’”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”
(uit hoofdstuk 3: ‘Het enge uiterlijke leven en het ruime innerlijke leven’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 412

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


